

[Bekijk dit in je browser.](#)



### Voorwoord van Géke

Hierbij presenteren we onze eerste nieuwsbrief sinds lange tijd. We kregen namelijk signalen dat onze achterban informatie van, en over, de stichting miste. Door middel van een paar keer per jaar een nieuwsbrief te versturen hopen we daar verandering in te brengen. Je kunt ons overigens ook volgen op sociale media, en er is veel informatie op onze website [www.4gambia.nl](http://www.4gambia.nl) te vinden.

Op de website kunnen sponsors nu nog informatie over hun sponsorkind(eren) vinden. Maar ook dat gaat binnenkort veranderen. Gebleken is dat maar weinig sponsors gebruik maken van deze mogelijkheid en daarmee is dit niet het succes geworden dat we gehoopt hadden. Foto's en schoolresultaten worden binnenkort daarom weer via e-mail gedeeld met de betreffende sponsors.

Er zijn nog meer veranderingen. Sinds oktober 2019 was Nelleke Seegers, in haar rol als secretaris, een betrokken bestuurslid bij onze stichting. Per 1 januari jl. heeft ze haar functie neergelegd. Ik wil haar ook op deze plek hartelijk danken voor alles wat ze gedaan heeft voor de stichting. Inmiddels is er een opvolger gevonden. Maryam Wijkstra stelt zich in deze nieuwsbrief voor.

Josée Soppe was sinds juni 2023 onze penningmeester. Zij heeft om persoonlijke redenen de stichting eind februari jl. verlaten. Ook haar wil ik bedanken voor haar inzet voor de stichting. Helaas hebben we nog geen opvolger gevonden. Heb je, of ken je iemand met, interesse in het bestuurslidmaatschap, al dan niet als penningmeester, neem dan contact met ons op via [info@4gambia.nl](mailto:info@4gambia.nl). We hopen uiteraard zo snel mogelijk het bestuur weer op volle sterkte te hebben.

Heb je vragen of opmerkingen, al dan niet naar aanleiding van deze nieuwsbrief, neem dan contact met ons op via [info@4gambia.nl](mailto:info@4gambia.nl). We zien uit naar jullie reacties! Rest mij nog jullie veel lees plezier te wensen!!

Géke Schutte

### Even aan u voorstellen



Ik ben Maryam Wijkstra, de nieuwe secretaris van 4 Gambia. Ik ben 58 jaar oud en getrouwd met een schipper. Nadat onze 2 dochters het huis hadden verlaten om te gaan studeren ben ik weer mee gaan varen. Wij hebben ons eigen schip en vervoeren vracht naar België, Noord Frankrijk, Duitsland en ook in Nederland. Wij vinden de variatie in het werk het leukst, als we op een leuk plekje liggen pakken we de fiets of maken een flinke wandeling met de hond.

Mijn man en ik zitten alweer 10 jaar bij de stichting, omdat wij vinden dat onderwijs toegankelijk zou moeten zijn voor alle kinderen. Onze eigen kinderen hebben alle mogelijkheden gehad om zich zelf te ontwikkelen en een opleiding te volgen. Dat zou overal mogelijk moeten zijn! Daarom is het mooi dat er stichtingen zijn zoals 4Gambia die het door middel van sponsorgelden mogelijk maken.

In januari ben ik met de jubileumreis van de stichting in Gambia geweest. Dit was een mooie ervaring, en het laat zien dat wij het hier over het algemeen goed voor mekaar hebben.

Voor de reis had ik de vacature voor secretaris al voorbij zien komen, maar ik twijfelde. Na terugkomst en een telefoontje van Géke heb ik besloten het te gaan doen. Ik kijk er naar uit om met Geke, Elly, Musu, Vidal en Tijan door middel van de stichting, veel kinderen in Gambia de kans op een betere toekomst te geven! De stichting is ook nog op zoek naar een penningmeester, dus als je je aangesproken voelt 😊!?



Beste sponsoren van de Stichting 4Gambia. Mijn naam is Musu Kambai, Ik ben in mei 41 geworden.

Sinds het vertrek van Amadou Demba ben ik de nieuwe projectmanager van de stichting. Zoals velen van jullie weten, is Amadou meer dan tien jaar de projectmanager van de stichting geweest tot aan zijn reis naar Canada. Ik heb Amadou een paar jaar geassisteerd voordat hij vertrok. Amadou heeft me getraind met het betalen van schoolgeld, het bezoeken van leerlingen op verschillende scholen, het omgaan met speciale schoolmeisjes, ouders en nog veel meer. Dit heeft me echt geholpen sinds ik het heb overgenomen als projectmanager in Gambia.

Hoewel het vrijwilligerswerk is met mooie voordelen, doe ik het zo graag omdat het me een beter gevoel geeft om het werk voor de stichting te doen met kwetsbare mensen. Ik ben nog steeds aan het leren met de hulp van de oprichter van de stichting Géke, die me ook mooie ideeën geeft en dingen makkelijker voor me maakt. Ik hoop en ben bereid om samen te werken met iedereen die betrokken is bij de stichting. Bedankt iedereen, Musu Kambai

### Jubileumreis

Afgelopen jaar vierden we ons 10-jarig jubileum. Géke is persoonlijk erg dankbaar dat we nu al ruim 10 jaar lang, met hulp van onze sponsors en donateurs, de mensen in Gambia kunnen helpen. Desondanks vonden we het geen reden voor een feestje. Dat feestje vieren we als de stichting opgeheven kan worden omdat Gambia geen armoede meer kent. Helaas zit dat er op korte, en waarschijnlijk ook de lange, termijn niet in. Met het organiseren van een reis voor onze sponsors wilden we het jubileum toch niet ongemerkt voorbij laten gaan. Een van de deelnemers schreef het volgende verslag.



### Een vakantie waar ik een beetje tegenop zag.

Begin januari dit jaar, op uitnodiging van stichting 4Gambia, ben ik samen met mijn vrouw en nog vier andere dames een weekje naar Gambia geweest. Een totale cultuurschok, maar hier waren we voor gewaarschuwd. Waar ik tegenop zag was, ziek worden!! Immers de hygiëne in dit land is net even anders dan bij ons, en de bevolking zal iets meer weerstand hebben dan de onze. Achteraf gezien viel het erg mee. Na veel handen wassen, niet ziek geworden, en wat de hygiëne betreft viel het in mijn beleving ook mee. Gambia is een arm land, dit zie je gelijk. Alles is niet tweedehands maar derdehands. Er ligt veel zwerfvuil op straat en er zijn nog veel zandwegen. We hebben zowel scholen als families thuis bezocht, van degenen die niets hebben tot degenen met een bed, bank en tv. Bij een gezin met weinig middelen troffen we een zoon aan die na een werkongeval niet meer kon lopen en geopereerd moest worden, maar geen geld had. Dit herinnert ons eraan hoe gelukkig we mogen zijn dat iedereen in Nederland toegang heeft tot medische zorg.

We zijn op de school geweest van ons sponsor kind Fatou, zij heeft dankzij stichting 4Gambia de mogelijkheid om te studeren, wat erg belangrijk is. Kennis brengt een land vooruit. Wat mij opviel, dat er veel leven op straat is. Overal mensen en bedrijvigheid. Waar hier in Nederland een aantal grote winkelketens en bedrijven de markt beheren, heb je in Gambia een tal van kleine ondernemers/verkoopers. Alles door elkaar, van kledingmaker, smid, timmerman en kleine winkeltjes tot markten waar veel voedsel te koop is. Dit zorgt voor een levendig straatbeeld. Veel vrouwen droegen kleurrijke kleding. De mensen leken opgewekt.

Na een week Gambia bezocht te hebben, ben ik toch dankbaar dat ik in Nederland geboren ben, waar we een vangnet hebben als je ziek wordt, of als je even geen werk hebt. En waar we een redelijk pensioen hebben, wat in Gambia allemaal niet aanwezig is.

Fokke Wijkstra

### Een beleving die ik niet had willen missen.

De reis naar Gambia hebben we met Travel2Learn gemaakt. Dit is ons goed bevallen, het verblijf was niet luxe maar al het nodige was aanwezig en de ontspannen sfeer en toegankelijkheid van de begeleiding, die ook in de lodge verbleven, was geweldig. Zij organiseerde voor ons excursies begeleidt door lokale gidsen. Zij werken samen met de lokale bevolking en ondersteunen hun projecten. Was je niet in de gelegenheid om met de sponsorreis mee te gaan, maar ben je wel geïnteresseerd? Travel2Learn organiseert 24 t/m 31 januari 2026 weer een sponsorreis waarbij je dan o.a. je sponsorkind kan ontmoeten en projecten van de stichting kan bekijken. Bent je nieuwsgierig geworden, bekijk hun website dan eens door middel van de button hier onder!

Knop



[Unsubscribe](#) | [Manage your subscription](#)  
[info@4gambia.nl](mailto:info@4gambia.nl)

MallPost